

SWEET and LOW

Zoet en zacht, zoet en zacht
Wind uit het westen over de zee
Zacht, zacht , adem en blaas
Wind uit het westen over de zee

Ga over het golvende water
Kom van de stervende maan en blaas
Blaas hem weer naar mij toe
Terwijl mijn kleintje, mijn mooie kindje, slaapt

Slaap en rust, slaap en rust
Vader zal spoedig bij je zijn
Rust, rust maar op moeder's borst
Vader zal spoedig bij je zijn

Vader zal naar zijn kindje terug komen
Zilveren zeilen komen uit het westen
Onder de zilveren maan
Slaap maar mijn kleintje
Slaap maar mijn mooi kindje

NB:

Deze songtekst is een gedicht van de dichter Alfred, Lord Tennyson
Het was bedoeld als kinderliedje waarin hij de dood symboliseert
Dit gedicht wordt gezongen door een moeder tegen een slapende baby.
Het gaat over het vertrek of de dood van de vader.
De toon van het gedicht heeft een zekere melancholie en verdriet over het verlies van de vader.
Maar ook heeft het een zweem van hoop dat de vader op een dag terugkeert
De "dying moon" kan een personificatie zijn van de dood van de vader.
De zin "father will come to thee soon" wordt waarschijnlijk herhaald om het innerlijke gevoel van de moeder, dat de vader nooit meer terug zal komen, weer te geven.